

Concordia lezing



Woensdagavond 22 januari 2020

aanvang: 20.00 uur

“in de huiskamer van soos”

Een verhaal van en door Gerard Hunting.



De lezing gaat over de voettocht naar Santiago.

Het betreft het verhaal van, over en achter de Camino.

De weg van Mijdrecht naar Santiago / Muxia.

Een weg van meer dan 3000 kilometer.

Zijn verhaal over motieven, belevenissen, cultuur en natuur.

Dat belooft wederom een leerzame avond te worden,
dus kom gezellig langs en neem je introducés mee!